

Wat schrijft de apostel Johannes over zondigen.

Bent u ooit wel eens een christen tegengekomen, die tegen u zei: "Ik ben uit God geboren en doe geen zonde. Want het zaad Gods blijft in mij en dan kan ik niet zondigen, omdat ik uit God geboren ben."

Dat is namelijk de taal die Johannes, de geliefde apostel des Heren, spreekt. We lezen daarover in 1 Johannes 3:9 waar staat:

Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

Johannes wijst ons op de kracht van het feit, wat het betekent, om uit God geboren te zijn. God doet de zonde niet.

Anders gezegd: Hij kan niet zondigen. En Johannes stelt, dat degenen die uit God geboren zijn, ook niet kunnen zondigen.

En Johannes wijst ons ook op van het feit, dat het zaad Gods zo'n krachtig zaad is. Blijft dat zaad in iemand, die uit God geboren is, dan kan hij niet zondigen.

Als iemand niet zondigt, komt dat dus door het feit dat ten eerste, hij uit God geboren is en ten tweede, dat dan het zaad Gods in zo iemand blijft.

Op een andere plaats in zijn brief schrijft hij zo ongeveer hetzelfde maar met een ander feit wat hij daarbij belicht.

We lezen dat in 1 Johannes 5:18

Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.

Opnieuw wijst Johannes ons op de kracht van het feit, om uit God geboren te zijn en hij stelt daarbij, dat als je uit God geboren bent, dan bewaar je jezelf. Je bewaart jezelf en dan heeft de boze geen vat op je.

Wat een geweldige tekst. Het is immers de waarheid dat hetgeen, wat een ander zegt of doet, zijn of haar zaak is, maar wat ik zeg of doe, mijn zaak is.

En het is goed en belangrijk om dus *jezelf* te bewaren. En zoiets kan, als men uit God geboren is.

Denk bijvoorbeeld aan het krachtige zaad van God genoemd in Romeinen 12:21. Een tekst die gemakkelijk is om te onthouden want als men 12 omdraait, wordt het 21.

Wat staat daar in Romeinen 12:21 dan? :

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Blijft dat zaad Gods in ons, en bewaren wij daarmee onszelf in de kracht van God, dan heeft de boze geen vat op ons.

Dat is de taal van Johannes, de geliefde apostel des Heren, en dat dient ook onze taal te zijn.

En als het nog niet zo is, dan kan het zo worden.

Heel deze 1^e Johannes brief is er op gericht, dat wij niet tot zonde komen. Dat lezen we onder andere ook in 1 Johannes 2:1 waar staat:

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt.

Echter, zouden wij toch in zonde vallen, dan noemt hij ook het vervolg waar staat:

En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

God kan niet zondigen maar een kind van God kan nog wel zondigen. Wij hoeven niet te zondigen nu wij onder de genade leven, want er staat immers in Romeinen 6:14

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

Er zijn mensen, die de genade Gods in losbandigheid veranderen. Zij denken ongeveer zo: er is genade genoeg en God vergeeft wel 70x7 keer dus ik kan wel blijven zondigen.

Judas schrijft hierover in Judas 1:4

Want er zijn sommige mensen binnengeslopen ... die de genade van onze God veranderen in losbandigheid.

Paulus schrijft helder en duidelijk in 1 Cor. 15:34

Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit.

Johannes wijst ons ook in zijn 1^e brief op een ander bijzonder feit namelijk, namelijk dat er

verschil is – ja, een groot verschil – tussen ten eerste: zonde **hebben** en ten tweede: zonde **doen**.

Dat blijkt uit de volgende bijbelwoorden:

- *Als wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. (1 Joh. 1:8)*
- *Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. (1 Joh. 3:8)*

We hebben zonde, namelijk de aanwezigheid van zonde in ons lichaam der zonde, in ons eigen vlees dus.

Daar kunnen wij niets aan doen. Daar zijn wij niet schuldig aan. Eva at van de verkeerde boom en Adam at er ook van, toen zijn vrouw hem dat gaf.

Het gevolg daarvan is, dat wij allemaal geboren worden met een vlees, waar geen goed in woont.

Maar nu wij *opnieuw* geboren zijn, is in ons hart Christus komen wonen. En nu hoeven wij niet meer te zondigen. Ja, zegt 1 Johannes in 3:8 zoals wij al eerder lazen:

Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin.

Zonde doen wil zeggen: bewust in zonde leven. Dat is iets anders dan: in zonde vallen. Dan wil men niet zondigen, maar raakt er toch in verstrikt.

Er staat nog veel meer opmerkelijks in de eerste brief van Johannes over zondigen. We lezen in 1 Johannes 3:4

Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is de wetteloosheid.

Johannes zegt dus: Zonde doen is wetteloosheid ! Dus bewust in zonde leven, dat is wetteloosheid.

In zonde vallen is: men wil niet zondigen maar raakt er toch in verstrikt.

Over hen die bewust in zonde leven, zegt Jezus in Math. 7:21 en verder:

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven; en in Uw Naam veel krachten gedaan?

Dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Hoe heerlijk is het, om niet te zondigen! En daar zijn wij toe geroepen!

En daar spreekt de apostel Johannes helder over.

