

## **Wat betekent de genade voor ons**

Jezus is niet alleen met de genade gekomen, maar met de genade én de waarheid. Dat staat in Joh. 1:16b

*De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.*

Genade houdt niet alleen vergeving in, maar nog veel meer. In Romeinen 6:14 staat:

*Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.*

Door de werkzame genade van onze Heere Jezus zal de zonde over ons geen heerschappij voeren. Niets van onszelf verwachten maar alles van Hem.

En wat houdt de genade nog meer in? In Titus 2 staat:

*11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,*

*12 En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te*

*verloochen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.*

De genade Gods betekent dus niet alleen vergeving, maar hier staat dat de genade van God ons leert, ons opvoedt.

Deze genade Gods is niet slechts voor de enkeling maar de genade van God is verschenen, voor alle mensen.

En wat zal deze genade ons leren ??

*12 En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.*

Zo'n leven is niet voor het hiernamaals maar voor nu, in deze tegenwoordige wereld!

En nu gaan we naar het één na laatste Bijbelboek dat slechts

één hoofdstuk bevat: de brief aan Judas:

*3 Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid,*

*werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.*

*Want er zijn sommige mensen binnen geslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid.*

Deze dwaalleraars (die Judas hier in zijn brief bedoeld) veranderen de genade van onze God in losbandigheid.

Ze beschouwen God als een "lieve oude man", die alles wel door de vingers ziet.

Een vriendelijke en gezellige God, die geen vlieg kwaad doet. Maar dat is een sentimentele kijk op God en geen Bijbelse.

En nu gaan we ook nog naar een bijzonder heerlijk werkzaam woord over genade en dat staat in 2 Cor. 9:8

*En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.*

Ja, God is werkelijk bij machte alle genade in u en mij overvloedig te schenken, zodat wij altijd in alle goed werk overvloedig kunnen zijn.

Een bijzonder troostvol woord over barmhartigheid en genade staat ook in Hebr. 4:16

*Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij:*

*Barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.*

Hier wordt de troon van God de troon van de genade genoemd. En wat kunnen wij daar ontvangen

gen? Barmhartigheid. En wat nog meer?

Genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Op het moment dat wij die hulp ook echt nodig hebben.

Het loont dus om met vrijmoedigheid tot de troon van de genade te gaan!