

Verloofd met Christus

Er wordt in de Korinthe brief over een verloving gesproken. Een verloving van ons met Jezus Christus.

We gaan dat lezen in 2 Kor. 11:2

2 Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.

Volgens het Joods gebruik huwelijkt de vader het meisje uit. Zo doet ook Paulus met de Korintiërs; hij verbindt ze als een verloofde aan één man, Christus.

In het natuurlijke leven bestaat verloving & huwelijksrouw hieruit, dat men zich niet inlaat met andere mannen of vrouwen.

We lezen verder in 11:3

3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.

De sluwe verleider wil ons van deze eenvoudige en loutere toewijding aftrekken.

Krijgen we de wereld lief en zijn begeerten, dan is de liefde van de Vader niet in ons.¹

Het gaat om onze eenvoudige en algehele toewijding aan Christus. De sluwe verleider wil ons daar van af brengen en het kleine begint in de gedachten.

In 2 Cor. 10:3 t/m 5 schrijft Paulus hierover:

3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.

5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

De Heilige Geest geeft ons vaak goede gedachten en raad; vooral als wij met Gods Woord bezig zijn.

En wanneer zo nu en dan gedachten bij ons op zouden komen, die ons willen afbrengen van die loutere en eenvoudige toewijding, dan mogen we het doen, zoals Paulus het deed, namelijk die gevangen nemen en brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.

Ons gereed maken voor de bruiloft

Als verloofde van Christus maken we ons gereed voor de bruiloft. Hierover staat in Openbaring 19:7-8

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt:

8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

Dit bruidskleed ontstaat niet, doordat wij vergeving krijgen voor onze onrechtvaardige daden, maar die bestaat uit rechtvaardige daden, die goed en recht zijn.. Door daden te verrichten, die in God verricht zijn.

Die worden ons gegeven, zoals in Efeze 2:10 staat:

10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

¹ 1 Joh. 2:15

Christus, de Eersteling en Zijn bruid, de eerstelingen:

Christus wordt in 1 Cor. 15:20 de Eersteling genoemd. Maar in Openbaring 14:4 worden zij, die het Lam volgen, waar Hij ook heen gaat, ook eerstelingen genoemd.

Dat past goed bij elkaar, want gewoonlijk dragen de Bruidegom en bruid, als ze getrouwd zijn, dezelfde achternaam.

Christus – Eersteling, en Zijn bruid, de eerstelingen.

We lezen daarover in Openbaring 14:1 t/m 4 waar staat:

1 En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.

De naam van de Vader stond op hun voorhoofd geschreven en dat betekent dat zij deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. Ze zijn ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.²

Van belang voor ons is nu, om in deze voorbereidingstijd, met betoon van alle ijver de deugd schragen. Gods natuur bestaat voor ons uit Christus' deugden, de vruchten van de Geest.

2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen.

3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertig duizend, die van de aarde gekocht waren.

Alleen de eerstelingen kunnen dat gezang leren, want - om dat gezang te kunnen

leren - moet je losgekocht zijn van de aarde. Jezus de nummer Eén boven alles hier op aarde.

Wanneer bijvoorbeeld een mooie vaas van een tafel gestoten wordt door een kleinkind en hij valt in stukken, dan klinkt niet het oude mopperliedje van klagen en jammeren.

Immers, voor de bruid geldt: Doet alles zonder morren en tegenspreken opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn. (Phil. 2:15)

Dus nemen we het goed en denkt moeder de vrouw eerder zo: "Nu, dat scheelt mij weer; dan hoef ik deze vaas ook niet meer af te stoffen." Zo werken alle dingen mee ten goede voor hen die God liefhebben.³

3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertig duizend, die van de aarde gekocht waren.

Dus straks klinkt een prachtig, nieuw gezang vóór de troon en voor de vier cherubs en de oudsten. Een gezang dat niemand anders kon leren dan die eerstelingen, die losgekochten van de aarde.

4a Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden.

Dat betekent niet, dat zij ongehuwd waren maar ze hebben geen geestelijk overspel gepleegd en dat doe je als je én de wereld liefhebt én Christus, zoals Jacobus 4:4 en 5 ons vertelt:

4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

² 2 Petrus 1:5

³ Rom. 8:28

Verder met Openb. 14:4

4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

Het nieuwe Jeruzalem, beeld van de bruid van Christus

- Een enorme kubus van zuiver goud.
- Twaalf poorten waarvan iedere poort afzonderlijk uit een schitterend parel bestaat.
- Straten van goud.
- Twaalf fundamenten versierd met kostbare edelstenen.

Het is beeldspraak, lieve vrienden, want als we Openbaring 21:9 en verder goed lezen, dan kan het niet anders dan beeldspraak zijn. Daar staat namelijk het volgende:

9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei:

9b Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.

10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

De engel zei tegen Johannes:

- Ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het Lam.
- En hij liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem.

Dus het kan niet anders, dan dat het nieuwe Jeruzalem, een beeld is van de bruid van Christus.

11 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.

De deugden van Christus, die we ook zouden kunnen noemen, de vruchten van de Geest, dat is de innerlijke heerlijkheid van de bruid van Christus.

De bruid heeft zich in de tijd dat zij op aarde was, daarmee bekleed.⁴

12 Zij had een grote en hoge muur.

De bruid is afgescheiden van de wereld. Ze leeft wel in de wereld maar is niet van de wereld. Er is een grote en hoge muur tussen de bruid en de wereldse begeerten.

De bruid heeft het woord van de Vader begrepen en in praktijk gebracht: de zuivere en onbevleete godsdienst voor God de Vader is namelijk om zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.⁵

12 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.

Er waren 12 poorten en op die poorten twaalf engelen wachters, en op de poorten de namen van de twaalf stammen van Israël.

De bruid weet dat het heil uit de Joden is en dat zij als een wilde loot geënt is op de saprijke wortel van de olijf.⁶

Straten van goud:

En de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. (Op. 21:21b)

Hier op aarde gelden voor het verkeer regels. Zonder die regels wordt het een chaos in het verkeer.

Ook voor de geestelijke straten gelden regels, die de bijbel geboden noemt.

⁴ Col. 3:12

⁵ Jacobus 1:27b

⁶ Rom. 11:17

David noemt in Psalm 119:127 dat hij Gods geboden liefheeft, meer dan goud, ja dan zuiver goud.

Over de straten van goud kan gezegd worden dat dit mogelijk een beeld kan zijn van Gods geboden die de bruid in acht heeft genomen.

3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. 7

De stad, een kubus

16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk.

Handelingen 1:1 spreekt van Jezus, al wat Hij begonnen is a) te doen en b) te leren.

De bruid van Christus had niet alleen de leer, maar zij leefde daar ook naar zoals ook Jezus deed en leerde.

De hoogte (het doen) was gelijk aan de lengte en de breedte (de leer).

Op de nieuwe aarde verschil in heerlijkheid

Er valt nog iets bijzonders op te merken uit Openbaring 21. De algemene opvatting namelijk, dat iedereen in de eeuwigheid gelijk zal zijn, gaat niet op.

We lezen in Openbaring 21:24 de volgende woorden over het nieuwe Jeruzalem, de bruid van Christus:

24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Er is en blijft verschil tot in alle eeuwigheid namelijk:

1. De bruid, het nieuwe Jeruzalem.
2. De koningen van de volken.
3. De volken, de naties.

De moordenaar aan het kruis, die opzag naar Jezus en in Hem geloofde, zal behoren tot de volken en niet tot de bruid.

Ook de volkeren valt een eeuwige heerlijkheid ten deel en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

De inwendige heerlijkheid van de koningen is echter groter dan die van de volkeren.

En de inwendige heerlijkheid van de bruid is weer groter dan die van de koningen.

1 Cor. 15:41:42 noemt over dat verschil in heerlijkheid in de eeuwigheid de volgende woorden:

41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster.

42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn.

Er zal dus in de eeuwigheid verschil in glans en heerlijkheid zijn, zoals de ene ster verschilt in glans van de andere.

Blij zijn, vreugde bedrijven, en Hem de eer geven

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.