

Psalm 18

We gaan niet heel Psalm 18 doornemen maar enkele gedeelten ervan.

Psalm 18 is kennelijk een door de Heere geliefde psalm, want hij staat twee keer in de Bijbel. De hele psalm staat namelijk ook in 2 Samuël 22.

Boven de Psalm staat: *Danklied na de overwinning.*

We lezen het eerste vers als bovenschrijft en we zien dat de Psalm is opgedragen aan de *koorleider* van de tempelzangers, het zangkoor van de tempel.

I Voor de koorleider, een psalm van de dienaar van de HEERE, van David, die de woorden van dit lied tot de HEERE gesproken heeft, op de dag waarop de HEERE hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul.

Een psalm van de dienaar van de HEERE, van David: een hogere eretitel is moeilijk denkbaar, dan dat iemand Gods knecht is. Een

dienaar die Hem toebehoort en Hem dient. Dat mogen ook wij zijn; we behoren Hem toe en willen Hem dienen.

Wij zijn dienaars van de HEERE als wij alles wat wij doen, voor Hem doen, zoals staat in Col. 3:17. Dit vers zouden we uit ons hoofd moeten kunnen opzeggen:

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Dus David sprak deze woorden uit als danklied voor de bevrijding van al zijn vijanden en wat apart wordt genoemd – niet als een vijand – en uit de hand van Saul.

Later in zijn leven – na de zonde met Bathseba en het uit de weg ruimen van haar man Uria – krijgt David strijd, niet van buitenaf, maar van binnenuit zijn gezin en staat zijn zoon Absalom tegen hem op.

Hij moet zelfs voor hem vluchten. Maar door zich onder die

omstandigheden te verootmoedigen, redt de Heere hem ook daar uit.

Hoe goed is het, dat wij ons onder de omstandigheden van het leven, die ons overkomen, verootmoedigen en het oordeel aan God over laten.

Als er dingen gebeuren in ons leven en mensen ons verwensen, laten we dat dan aanvaarden, als een lijden geleid door God.

Psalm 18 vers 2

2 Hij zei: Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.

David had God lief, ja hartelijk lief.

In 1 Joh. 4:19 staat: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.

David zei: *Ik heb U hartelijk lief.... HEERE, mijn sterkte:*

Mijn sterkte wil zeggen: Heere, mijn kracht. De Heere was zijn kracht, de kracht die David staande hield. En ook wij mogen

dat zeggen, dat Hij de kracht is, die ons staande houdt.

Psalm 18: 3 De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder!

In de woorden, die in vers 3 staan, omschrijft David, wat de Heere voor hem is. Ze worden alle voorafgegaan door het bezittelijk voornaamwoord "mijn".

De HEERE is mijn rots: twee keer noemt David in dit vers, dat de Heere zijn rots is.

Een paar bladzijden verder in Psalm 19:15 wordt de Heere ook een rots genoemd en het is goed om aan het begin van de nieuwe dag die woorden als gebed tot de Heere te richten:

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart, welgevallig zijn voor Uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn Verlosser!

De Heere is onze vaste, onwankelbare rots, op wie wij kunnen bouwen. Maar ook een rots

waarachter wij kunnen schuilen tegen onheil.

Psalm 18:3 Mijn burcht.

Christus onze burcht en veilige vesting.

3 ... mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.

4 Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden.

Ook wij zijn van onze vijanden verlost zoals staat in Col. 1:13/14

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, de vergeving van de zonden.

Deze tekst kunnen wij als persoonlijk bedoeld - opzeggen:

Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis en mij

overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem heb ik de verlossing, door Zijn bloed, de vergeving van de zonden.

In Psalm 18 vers 3 staat ook dat Hij ons schild is. In Genesis 15:1 sprak de Heere tot Abram: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild.

Psalm 18:

7a In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God.

Ik riep in mijn nood tot mijn God. En dat zullen wij ook doen; met onze persoonlijke nood tot God roepen, want als er echt nood is, gaan we roepen.

7b Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.

David wist het diep in zijn hart: God hoort mijn stem, Hij hoort mijn hulpgeroep; het komt in Zijn oren!

8 Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de

bergen sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was.

Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Maar als God opstaat, zoals in Psalm 68:2 staat, dan worden Zijn vijanden overal verspreid; en wie Hem haten, vluchten voor Zijn aangezicht.

9 Rook steeg op uit Zijn neus en vuur uit Zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken.

10 Hij boog de hemel en daalde neer, een donkere wolk was onder Zijn voeten.

11 Hij reed op een cherub en vloog, ja, Hij zweefde snel op de vleugels van de wind.

Psalm 18:29/30

29 Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.

30 Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur.

Met U durf ik door een bende van tegenstanders te rennen en met mijn God spring ik over een muur.

Psalm 18:32/33

32 Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?

33 Het is God Die mij met kracht omgordt; Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.

Hij omgordt mij nu met kracht en Hij maakt mijn weg effen, volkomen.

34 Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogten staan.

Een hinde is een toonbeeld van soepelheid en snelheid. Het gaan over hoogten was in de oude tijd gevaarlijk; daar was kracht en moed voor nodig. God geeft ons daarvoor kracht.

35 Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog spannen.

Als iemand een bronzen boog kan spannen, dan beschikt hij over kracht.

Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.

God heeft ons het schild van Zijn heil gegeven en met dit schild des geloofs kunnen wij al de vurige pijlen van de boze uitblussen (Ef. 6:16).

Ten slotte nog Psalm 18:47 waar staat:

De Heere leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil!

Wij kunnen met David uitroepen:

1. De Heere leeft!
2. Geloofd zij mijn rots!
3. Geroemd zij de God van mijn heil!