

Kwaadsprekerij

Petrus schrijft zijn brieven aan gelovigen, die hij een uitverkoren geslacht en een koninklijk priesterschap noemt.

Toch schrijft hij aan hen in 1 Petrus 2:1, om alle kwaadsprekerij af te leggen:

Leg dan af ... alle kwaadsprekerij.

Dat betekent, dat dit kwaad ook christenen kan aankleven.

Als Petrus hen vermaant om alle kwaadsprekerij af te leggen, dan zijn er dus verschillende vormen van kwaadsprekerij.

Een synoniem – een woord van gelijke betekenis – voor kwaadsprekerij is het oud Hollandse woord: achterklap.

Achterklap is over iemand klappen of kleppen. Als er gezegd wordt: die twee oude dames zitten uren met elkaar te kleppen, dan geeft ons dat geen positief beeld van hen.

Kwaadsprekerij is derhalve over iemand smadelijk praten achter zijn of haar rug om.

Iets slechts over iemand zeggen, die er zelf niet bij is, om hem of haar naar beneden te halen. Dat is kwaadsprekerij.

Sommigen verdedigen hun kwaadsprekerij door te zeggen dat het waar is, wat ze zeggen.

Maar als het smadelijk spreken is over iemand, in een negatief daglicht, dan is het toch kwaadsprekerij, ook al is het waar.

Wat geen kwaadsprekerij is, wil ons het volgende voorbeeld duidelijk maken.

Er was eens een christen, die wist dat een andere christen in het verborgene een zeer zondig leven leidde.

Maar hij die dat wist, ging er toch niet met een oudste over spreken, omdat hij dacht, dat dit kwaadsprekerij zou zijn. Maar dat was het juist in dit geval niet!

Als broeders, die geestelijke verantwoordelijkheid dragen, met elkaar over moeilijkheden of zonden van andere praten, met als achtergrond om hen terecht te helpen, dan is dat geen kwaadsprekerij.

Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. schrijft Jacobus in 4:11.

Een dronkaard is iemand, die herhaaldelijk drinkt en dronken is.

Een lasteraar is iemand, die herhaaldelijk iemand lastert. Een christen is geen lasteraar, als hij - zonder dat hij dat echt zelf door had – een keer kwaad over een ander sprak.

In 1 Cor. 5:11 wordt een lasteraar op één lijn gezet door Paulus met een dronkaard en een afgodendienaar.

In Leviticus 19:16 staat:
U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE.

En in het volgende vers staat: *U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt*

Echter, zo leert ons Spreuken 9:8

Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben.

Hoe heerlijk en gezegend om op ons zelf acht te geven, dat we niet op één of andere manier kwaad over een ander spreken.

1 HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg?

2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt.

3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.

Psalm 15:1/3

En hoe goed is het om ook de heerlijke en opbouwende woorden uit Psalm 34 op ons in te laten werken.

12 Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren.

13 Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien?

14 Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog.

15 Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.

We vatten deze korte Bijbelstudie samen met het oprechte gebed van David, genoemd in Psalm 141:3

HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.