

**Ik zal u niet als
wezen achterlaten.
Ik kom weer naar u toe.**

We lezen in Johannes 14:

*15 Als u Mij liefhebt, neem dan
Mijn geboden in acht.*

Dat klinkt zwaar maar het is niet
zwaar, want Johannes schrijft
immers en ik citeer uit 1 Joh.
5:3

En zijn geboden zijn geen
zware last, want al wat uit God
geboren is, overwint de
wereld.

We zijn uit God geboren en
daarom valt het leven ons niet
zwaar en zijn Gods geboden
geen zware last.

De profeet Ezechiël profeteerde
dit al toen hij zei in Ez. 36:27

Ik zal Mijn Geest in uw
binnenste geven. Ik zal maken
dat u in Mijn verordeningen
wandelt en dat u Mijn

bepalingen in acht neemt en ze
houdt.

*16 En Ik zal de Vader bidden,
en Hij zal u een andere Trooster
geven, opdat Hij bij u blijft tot
in eeuwigheid.*

Jezus spreekt hier over "een
andere Trooster". Hij, Jezus
Zelf, is die eerste Trooster,
maar Hij zou bij de discipelen
weggaan en dan zegt Hij tegen
ze: De Vader zal u een andere
Trooster geven.

Die andere Trooster zal altijd, ja
tot in alle eeuwigheid, bij ons
blijven.

In het Grieks staat voor *Trooster*
het woord *Parakleet* en dat
houdt in een Beschermmer, een
Advocaat, een Voorspraak. Hij,
die het voor ons opneemt.

*17 Namelijk de Geest van de
waarheid, Die de wereld niet
kan ontvangen, want zij ziet
Hem niet en kent Hem niet,
maar u kent Hem, want Hij blijft
bij u en zal in u zijn.*

Jezus noemt de Heilige Geest de Geest van de waarheid. De wereld ziet Hem niet en kent Hem niet. Jezus heeft het over "Hem". Over een Persoon.

Is Hij een Persoon of is Hij alleen maar Gods kracht? Wanneer mensen aan een persoon denken, denken ze meestal aan iemand met een gezicht en met handen en voeten.

Maar dat zijn niet de kenmerken van een persoon. Een gezicht en handen en voeten dat zijn kenmerken van een lichaam. Maar men kan ook een persoon zijn, zonder dat men een lichaam heeft.

Wanneer ons aardse leven ten einde is voordat de Heere Jezus terugkomt, dan zullen wij ons verblijf in het lichaam verlaten, zoals Paulus ons in zijn brieven vertelt, en bij de Heere onze intrek nemen.

Maar we zullen dan niet ophouden om een persoon te

zijn, ook al hebben we dan nog geen lichaam.

Het heerlijke van deze goddelijke Persoon, de Heilige Geest is, dat Hij geen lichaam heeft en daarom overal kan zijn.

Toen de Heere Jezus op aarde was, kon Hij maar op één plaats tegelijk zijn. Maar omdat de Heilige Geest geen lichaam heeft, kan Hij alom tegenwoordig zijn.

Paulus schrijft aan het einde van de 2^e Corinthiërs brief ((2 Cor. 13:13) aan hen ter bemoediging:

De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.

Kennen en ervaren wij dit van deze heilige Drie-Eénheid:

1. De genade van de Here Jezus Christus.
2. En de liefde van God.
3. Maar ook, kennen wij ook, die gemeenschap van de Heilige Geest?

De discipelen in de eerste christen gemeente ervoeren Zijn aanwezigheid en kenden Zijn stem:

- Toen Philippus de kamerling uit Ethiopië zag aankomen in zijn wagen, zei de Geest tegen Philippus: Voeg u bij deze wagen.
- Toen Cornelius de hoofdman 3 mannen naar Petrus zond om hem te halen, was Petrus op het dak in gebed en toen zei de Geest tot hem, dat hij zonder te twijfelen met hen moest mee gaan.
- En er staat zeven keer in het boek Openbaring geschreven: Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.

18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

Een wees mist zijn ouders en blijft alleen achter. Als Jezus van de discipelen weg zou gaan,

dan zouden ze Hem missen, zoals een wees zijn ouders mist.

Maar nu zegt Jezus tot hen: Ik zal u niet als wezen achterlaten, Ik kom weer naar u toe. Hij zal weer naar hen toe komen in de Persoon van de Heilige Geest.

19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.

De "wereld" zou Jezus voor goed niet meer zien. De discipelen zouden Hem alleen tijdelijk niet meer zien.

Jezus sprak over Zijn opstanding: Ik leef en u zult leven. Maar ook dat hun lichaam een tempel van de heilige Geest zal worden zoals Paulus in 1 Cor. 3:16 schrijft:

Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont.

20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u..

Jezus in de Vader en wij in Hem, als een rank aan de Wijnstok, en Hij in ons, door de Heilige Geest.

21 Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Van belang is dus dat wij weten, wat Zijn geboden zijn, want er staat: *Wie Mijn geboden heeft.*

Een hoofdgebod van Jezus, dat Hij een nieuw gebod noemt, staat één bladzijde terug in Joh. 13:34 waar staat:

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet ook u elkaar liefhebben.

Een gebod om de naaste lief te hebben, wordt ook genoemd in het oude testament, maar het nieuwe aan dit gebod, zijn de

woorden: *zoals Ik u liefgehad heb.*

Elkaar liefhebben, zoals Hij dat heeft gedaan: niet nemen maar geven; niet eisen, maar dienen.

Het gaat niet om verboden: Dit mag niet en dat mag niet, maar het gaat om geboden en die geven een richting aan.

De geboden, de woorden van Jezus, zijn als fonkelende sterren in een donkere nacht.

Er zijn honderden geboden in het nieuwe Testament.

Woorden voor kinderen: Eer je vader en moeder, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. (Ef. 6:1)

Maar ook geboden voor mannen, om je vrouw lief te hebben en niet verbitterd tegen haar te zijn. (Col. 3:19)

Geboden voor een vrouw, hoe zij zich zal kleden, zoals de door God aangestelde apostel der heidenen Paulus, de richtlijnen

(geboden) hierover noemt in 1 Tim. 2:9 :

Dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen.

Dat geldt ook voor nu: Een christenvrouw mag zich sieren, ja, maar met eerbare kleding en ingetogen. Er zijn tegenwoordig christenvrouwen die zich niet ingetogen kleden.

Een ander woord voor ingetogen is: netjes, kuis, niet opvallend. Maar ze mag zich mooi en fris kleden.

Wie Hem liefheeft, zal Zijn geboden bewaren. Een man zal zijn vrouw liefhebben, een offer voor haar zijn. Maar liefde eist niet dus dat mag een vrouw niet van haar man eisen.

Een evangelist zei eens in een toespraak: Behandel je vrouw als een prinses, dan zal zij jou behandelen als een prins. En dat is een goede en ware uitspraak.

Petrus schrijft over de vrouw: Uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. (1 Petrus 3:4)

Nogmaals Johannes 14:21

21 Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Hebben we Hem lief en Zijn geboden lief, dan zal ook de Vader ons liefhebben en Jezus zal hem of haar liefhebben en Zichzelf aan hem of haar openbaren.

Wat een geweldige belofte; wat een beloning als wij Zijn geboden in acht nemen. Dan zal Jezus Zichzelf aan ons openbaren.

22 Judas, niet Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U

Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?

Jezus had 2 discipelen met de naam Judas, één de verrader en de ander wordt hier genoemd: *Judas, niet Iskariot.*

Van hem is weinig bekend, behalve dat hij in de bijbel ook Thaddéüs genaamd wordt en deze vraag komt van hem in vers 22.

De vraag, die bij Judas, niet Iskariot, opkwam was: Waarom openbaart U Zich aan ons eenvoudige vissers en waarom openbaart U Zich niet aan de wereld als een politieke leider.

Het antwoord van Jezus is, dat Hij Zich alleen kan openbaren aan hen, die Zijn woord bewaren zoals in vers 23 staat:

23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

In plaats van het woord "geboden" noemt Jezus hier: "Mijn woord".

En wat een heerlijke beloften als wij Zijn woord bewaren: (1) de Vader zal hem liefhebben en (2) Wij, de Vader en de Zoon, zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

En dat bij hem of haar intrek nemen is door de Heilige Geest. Uit dit vers blijkt weer hoe Eën de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn.

De Heilige Geest in ons wil ook zeggen: De Vader en de Zoon in ons.

24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord, dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Denk bijvoorbeeld aan de woorden van Jezus in de bergrede. Door het houden van Zijn Woord door de kracht van

deze inwonende Geest wordt men gelukkig:

Zalig (gelukkig) zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. De brutalen hebben de halve wereld maar de zachtmoedigen zullen de hele aarde beërven.

Zalig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Joh. 14:25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf.

26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Dus een liefdevol en teder Persoon, machtig om te helpen, Die zal ons in alles onderwijzen.

Dus wij zijn discipelen en de Heilige Geest is onze Leraar die ons in alles zal onderwijzen.

Hij, de Heilige Geest, wil ons in alles, maar dan ook in alles onderwijzen. Als wij maar willen leren.

- Hij weet alles, wat ik niet weet.
- En Hij kan alles, wat ik niet kan.
- En Hij wil alles in mij doen, wat ik niet kan doen.

Wij mogen leren om in afhankelijkheid van Hem te leven. Wij mogen ons helemaal op Hem verlaten. Hij is altijd bij ons, waar wij ook gaan, dag en nacht, ieder uur.

In deze wetenschap, dat de Heilige Geest als een persoonlijke Vriend steeds bij ons is, vinden wij ook genezing van eenzaamheid.

We gaan nu naar 1 Joh. 2:27 waar staat:

En wat u betreft, de zalving, die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u.

Er staat hier een troostrijk woord, dat de Zalving ons niet zal verlaten. Er staat hier dat de Zalving in ons zal blijven.

En u hebt het niet nodig, dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en geen leugen - en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.

De zalving is de Geest en de zalfolie bestaat uit de fijnste specerijen die er zijn, zoals die genoemd worden in de Galatenbrief (5:22) waar staat dat de vrucht van de Geest liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid en geduld is.

De zalving, de Heilige Geest, leert ons, hoe wij met dwarse en onwillige mensen moeten omgaan.

Ook wordt ons geleerd hoe wij met ons aardse bezit moeten omgaan. De Zalving wil ons alle dingen onderwijzen.

En er staat verder: en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst.

Dat klinkt wat apart maar daar wordt iets heel moois mee bedoeld. Natuurlijk hebben wij ook onderwijs nodig van voorbeeldige christenen.

Maar in de dagelijkse omstandigheden, in het gewone leven van alledag, wil de Zalving ons alle dingen leren.

Het hemelse telefoonnummer is gemakkelijk om te onthouden; dat nummer is nooit in gesprek en dat nummer is – bij wijze van spreken – 777. Daar kunnen wij om raad vragen en om leiding vragen.

De Heilige Geest, onderwijst ons; Hij neemt het uit Jezus en deelt het ons mee.

Terug naar Johannes 14:

27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden..

Slalom in ons innerlijk. Die diepe innerlijke vrede in ons onder alle wisselende omstandigheden in ons leven.

In de Philippenzen brief staat (4:6) dat de Heere nabij is. Hij is nabij door Zijn Heilige Geest, die tot in eeuwigheid bij ons zal zijn.

De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw

harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Die Geest troost ons, sterkt ons, onderwijst ons, is onze Parakleet, onze Voorspraak.

De Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom. 8:26).
Wat een liefde!