

Hoe reageren wij

Er zijn twee manieren van reageren, die sterk verschillend zijn, ja, tegenover elkaar staan.

Ieder mens is zelf verantwoordelijk, voor wat hij zegt of doet, en hoe hij zelf reageert.

Wat anderen zeggen of doen, is hun zaak en wat ik zeg of doe, is mijn zaak.

Voor Gods troon moeten wij later rekenschap geven voor wat wij gezegd en gedaan hebben, en niet voor wat anderen gezegd of gedaan hebben.

Geen mens of duivel of wat voor situatie ook, kan ons dwingen om verkeerd, op een zondige manier, te reageren.. Dat is iets, wat wij zelf kiezen..

De boze neiging zit in ons zondige vlees, dat wij de schuld van ons af willen praten. Dat wij anderen de schuld willen geven.

De verzoeking, om anderen de schuld te geven, komt voort uit onze eigen begeerte.

Maar die verzoeking op zich genomen, is nog geen zonde.

Alleen als die begeerte, om anderen de schuld te geven, bevrucht wordt, baart zij zonde.

Als anderen iets zeggen of doen waardoor het in mijn vlees begint te werken en waardoor ik in verzoeking kom, heb ik een voortreffelijke gelegenheid om het kwade te overwinnen door het goede.

Op die manier mogen wij de vele verzoeking, die wij op onze levensweg ontmoeten, voor enkel vreugde houden want op die manier werkt het iets goeds uit in ons binnenste. ¹

Het brengt rust, blijdschap, voldoening en vreugde, om in verzoeking - als die neiging bij onszelf omhoog komt om anderen de schuld te geven - op de juiste manier te reageren. .

Het is een bijzondere troost te weten, dat geen mens of duivel of wat voor situatie ook, ons kan

¹ Jacobus 1:2/4

dwingen om verkeerd te reageren.

Dat is iets, wat wij zelf namelijk beslissen.

Wat anderen zeggen of doen, is hun zaak en wat ik zeg of doe, is mijn zaak.