

## Avondmaal

We lezen in Openbaring 3:20 de volgende woorden van de Here Jezus:

*Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen maaltijd met hem houden en hij met Mij.*

Deze tekst begint met "Zie". Zie, kijk, hier gebeurt iets opmerkelijks! Ik sta aan de deur en Ik klop. Dat is de Heere Jezus Die Zich tweemaal aankondigt met "Ik".

Hij staat aan de deur, namelijk de deur van ons hart en Hij klopt.

Hier staat Jezus als de beleefde Zoon des mensen aan de deur van het hart. Hij klopt op die deur want Hij wil graag binnenkomen.

Nu is Hij bij de wedergeboorte al bij ons binnengekomen maar een maaltijd met iemand gebrui-

ken doe je niet eenmalig maar dikwijls. Zo wil Hij ook nu maaltijd met ons houden.

*Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent ....*

Hij vraagt zich af of degene, die zich achter die deur bevindt, zijn stem wel hoort en de deur van zijn hart wil openen voor Hem, om maaltijd met Hem te houden.

Dan is het ook de vraag, wat zijn stem dan zegt. Waarschijnlijk roept Hij heel persoonlijk tweemaal een naam van hem of haar, met wie Hij de maaltijd wil houden.

Toen de Heere tot Abraham sprak, noemde Hij tweemaal zijn naam. Dat lezen we in Genesis 22 waar staat:

*10 Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.*

*11 Maar de Engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Hier ben ik.*

*12 En Hij zeide: Streck uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.*

Tweemaal riep de Heere vanuit de hemel: Abraham, Abraham!

Toen de Heere Mozes riep vanuit een brandende braamstruik riep Hij tweemaal: Mozes, Mozes. En Mozes hoorde die stem en antwoordde: Zie, hier ben ik. (Ex. 3:4/5)

*4 Toen de Here zag, dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik.*

*5 Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.*

Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilige grond. Zo is het ook, als wij Avondmaal vieren.

Hij roept ons persoonlijk tweemaal bij onze naam en zegt ook tegen ons: het is hier een heilige plaats en wees dus eerbiedig.

Toen de Heere Samuël riep in de stilte van de nacht riep Hij heel persoonlijk tweemaal: Samuël, Samuël! (1 Sam. 3:9/10)

Samuël begreep tot drie keer toe nog niet dat het de stem van de Heere was, totdat Eli hem leerde om eerbiedig te zeggen: *Spreek Heere, want uw knecht hoort!*

Toen Saulus op weg was naar Damascus, omstraalde hem plotseling licht uit de hemel. En toen hij ter aarde viel, hoorde hij een stem die tot hem sprak: *Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?*

Hij begreep niet wie hem zo heel persoonlijk tweemaal aansprak met: *Saul, Saul*. En daarom vroeg hij: Wie zijt Gij, Heere? En toen kwam het antwoord: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.

De stem sprak heel persoonlijk tot Abraham, tot Mozes, tot Samuël en tot Saulus en zo klinkt ook heel persoonlijk de stem van Jezus tot ons.

*Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij.*

Als wij vervolgens de deur van ons hart openen, dan komt deze beleefde Zoon des mensen Zelf bij ons binnen om maaltijd met ons te houden; een soort liefde-maal dus.

We lezen over het avondmaal in Matt. 26:26 het volgende:

*26 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam.*

*27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit.*

*28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen*

*vergoten wordt tot vergeving van zonden.*

Nadat de Here Jezus zo heel persoonlijk tot ons gesproken heeft, dat Hij de maaltijd met ons wil houden en wij met Hem, geeft Hij ons ook nog een bijzondere beloften en dat lezen we verder in Openbaring 3:21

*Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.*

Wie overwint zijn dan de woorden, die Hij tijdens de maaltijd tot ons spreekt ... die zal Hij later geven, om met Hem te zitten op zijn troon, gelijk ook Hij overwonnen heeft, en gezeten is met zijn Vader op zijn troon.

Wie overwint: Het is hier op aarde een strijd tussen goed en kwaad. Het kwaad zal proberen om ons te overwinnen maar in Romeinen 12:21 vinden we de sleutel om het kwaad te overwinnen. Daar staat:

*Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.*

Het kwade wordt nooit overwonnen door het kwade.

Wanneer iemand kwaad wordt, en ik wordt daardoor ook kwaad, dan is er niet één, maar zijn er twee kwaad en dat kan niet de bedoeling zijn op weg naar de overwinning.

In Romeinen 12:19 staat daarom ook: *Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.*

Als wij onrechtvaardig behandeld worden, komt het ons niet toe, om ons te wreken. Nee ... het woord van God luidt:

*Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.*

En na deze woorden van Jezus klinkt als een zevenvoudig refrein de stem van de Geest en

die Stem wordt telkens weer herhaalt na elke zendbrief van Jezus aan Zijn gemeenten. Dat zevenvoudig refrein luidt:

*Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.*

Wie een oor heeft, die hore, zegt ons Jezus. En waar zullen wij naar horen? Naar wat de Geest tot ons zegt door deze zendbrieven.

De voorwaarde om te horen is dus om een oor, een geestelijk oor te hebben.

Ook Jezus sprak deze woorden tijdens Zijn bediening op aarde minstens een keer of acht in de evangeliën uit: *Wie oren heeft om te horen, die hore.*

Daarom willen wij de deur van ons hart openen om Zijn stem - en daarmee de stem van Zijn Geest - te leren horen

De heilige Geest wordt in Joël 2:23 *de Leraar der gerechtigheid* genoemd. De Leraar (met een hoofdletter) leert ons wat rechtvaardig en recht is.

Een christenbroeder schreef eens de volgende woorden die indruk op mij maakten:

De Leraar der gerechtigheid leert ons van de morgen tot de avond, hoe wij onszelf kunnen vergeten en voor anderen zullen leven. Daardoor krijgen wij een steeds rijker en gelukkiger leven.

Dat zijn nog eens woorden om ter harte te nemen! Ons leven wordt steeds rijker en gelukkiger als wij ons zelf vergeten en voor anderen leven.

Deze broeder leerde dit van de *Leraar der gerechtigheid* van de morgen tot de avond.

Als Jezus dus maaltijd met ons houdt en gesprekken met ons voert, zegt Hij mogelijk ook dit: Verloochen jezelf met vreugde en leef voor de ander, dan wordt je leven steeds rijker en gelukkiger.

En de Stem zegt ook: *Laat u niet overwinnen door het kwa-*

*de, maar overwin het kwade door het goede.*